

De fokker van...

'Fokker Kinderen van Kooten te Montfoort'. Het is een intrigerende fokkersaanduiding die soms klinkt op keuringen. Achter die verzamelnaam 'kinderen' blijken twee personen schuil te gaan: Sjoukje (24) en Jan (net 21). Sjoukje en haar broer Jan staan ondermeer als fokkers te boek van de vijfjarige bij het AES goedgekeurde hengst Mister Mastwijk. Mister Mastwijk werd met de Donnerhall-zoon Davignon gefokt uit de door J. Goudriaan uit Krimpen aan de IJssel gefokte merrie Gecari (Creool x Formateur). "Leuke naam hè, Mastwijk!", zegt Sjoukje. "Veel mensen weten dat niet, maar het gedeelte van Montfoort waar mijn ouders wonen, heet Mastwijk."

Mister Mastwijk heeft niet alleen een leuke naam, hij blijkt ook opvallend te presteren. Hij had zelfs zeer hoog kunnen eindigen op het WK voor jonge paarden, als een diskwalificatie vanwege een niet-toegestaan bit geen roet in het eten had gegooid. De diskwalificatie was ten onrechte, weet Sjoukje nu. Zij wacht maar eens af wat er gaat gebeuren. En hoopt in elk geval op eerherstel bij de finale van de PAVO Cup tijdens de komende Rabobank Paardendagen. (Op pagina 3 meer over het gewraakte bit).

Vader Jan van Kooten senior, im- en exporteur van kalveren, begon op bescheiden schaal paarden te kopen en te fokken toen de familie negen jaar geleden van het stadje Montfoort verhuisde naar een inmiddels prachtig verbouwde rietgedekte boerderij. Daarmee kreeg het kalveren-bedrijf er een veelzijdige paardenpoot bij. De familie houdt zich nu ook bezig met opfok ("grotendeels hobby hoor", zegt Jan junior zakelijk), met het aanrijden van paarden, met wat handel en het is de bedoeling een hengstenhouderij op te zetten. Het is hard werken. Jan junior rijdt soms met kalveren op de vrachtwagen ("vrachtwagen rijden vind ik net zo mooi als paardrijden"), of met sperma naar een merriehouder. Soms is het om vier uur 's morgens thuis komen van het kalveren rijden en om zes uur weer weg met

sperma, of naar concours. "Wie niet naar school wil, moet maar werken", zegt zijn moeder met een knipoog.

Sjoukje woont inmiddels niet meer thuis. Ze brak haar arm, maakte om de verveling te doden wat ritjes met de vrachtwagen met haar vader mee en dat was ondermeer naar hengstenhouder Reinie Tewis in Drenthe. Ze woonde al snel bij hem. Een geluk bij een ongeluk voor haar. Even wennen voor de rest van de familie. "Ik vind dat ze een beetje te hard werkt nu", zegt haar moeder met een bezorgde ondertoon.

"Vroeger deelde Sjouk hier op het erf de lakens uit en hield ze iedereen steeds aan het werk. Koffie drinken kan nu eenmaal niet de hele dag. Dan dacht ik wel eens, wat loopt ze zich weer druk te maken. Maar nu ben ik al precies hetzelfde", zegt Jan junior.



Niet alleen door Sjouks vertrek is het veranderd in Montfoort. "Alles is heel erg anders geworden", zegt Jan. Want Hans Scherf overleed vorig jaar, 54 jaar jong en al 19 jaar bij de familie aan het werk. "Hij was zo'n beetje onze tweede vader. Onze eigen vader zat zo vaak in het buitenland, maar Hans was er altijd. Dat hij er niet meer is, daar zijn we nog steeds niet aan gewend." Sjoukje en Jan knikken beiden.





De Kinderen van Kooten: Sjoukje (24) en Jan (op 14 augustus 21)

Mister Mastwijk

Opfok

In het begin verliep de fokkerij niet zo heel gelukkig. Sjoukje: "Eén van onze eerste merries was Fabria (v.Doruto), een halfzusje van Olympic Barbria, prachtig bloed natuurlijk. Maar ze raakte bevangen en ging dood. Nu hebben we er inmiddels geloof ik tachtig in Polen lopen. Ik vind dat erg veel maar mijn vader denkt daar anders over. Die denkt in het groot, die is aan de aantallen bij de kalveren gewend. Hij kan het overzien. Maar hij is de enige van ons." Sjoukje van Kooten zegt het met een grimas. Zij denkt liever in het klein, in een handzame hoeveelheid paarden die ze zelf dagelijks kan rijden. En Jan? Zijn dressuurperiode ligt al even achter

hem. Met de klein gebleven Jurriaan-zoon Windekind reed hij een pony-EK en werd hij Levadekampioen Z-dressuur. Maar tegenwoordig gaat hij met een vrachtwagen vol springpaarden naar concours, liefst met een stuk of tien. "Richard Kapteijn werkte eerst voor ons. Hij reed de Z-paarden en werd o.a. met de NRPS-hengst Careful (v.Caretino) Levadekampioen. Maar hij begon voor zichzelf en dat betekende dat ik de Z-paarden van hem overnam."

Gecari

Een andere merrie van het eerste uur was de al in de inleiding genoemde Gecari (Creool x Formateur). Gecari werd als driejarige derde op de CK van Zuid-Holland toen Jan van Kooten senior zijn oog op haar liet vallen. Jan junior: "Hij zag haar lopen en was er meteen helemaal gek van. Via Lauw van Vliet kwam de koop tot stand. Hij heeft haar toen ook klaar gemaakt voor de UTV, waar ze achtste werd. Er zat toen een veulen in van Flemmingh." Toen lieten 'de kinderen' haar door Farmer dekken. Als vierjarige werd ze reserve-

kampioene op de UTV en de hoogstgeplaatste merrie bij de PAVO Cup.

Haar derde veulen was Mister Mastwijk. Waarom de hengst Davignon? Sjoukje: "Tja, er werd in Duitsland veel over gepraat. Davignon is natuurlijk van Donnerhall, maar er zit ook Pik Bube achter. En als dat er achter zit, is het altijd goed, dachten wij. We kochten een dekking van Margo van de Hoogen. Zij had die dekking geruild met de eigenaar van Davignon, Ingo Pape, voor een advertentie in haar hengstenboek. Dat was dus het begin van Mister Mastwijk."

De Flemmingh en de Farmer werden als dressuurpaarden voor Young Riders naar Amerika verkocht. Met Davignon bracht Gecari opnieuw een dressuurpaard. Mister Mastwijk mocht blijven. Jan maakte hem zadelmak. Jan van Kooten: "Hij schoot één keer keihard op een muur af. Hij stopte net op tijd en daarna heeft hij nooit meer een stap verkeerd gezet. Na een week of zes was ik aan het galopperen en veranderde ik van hand. Ach, dacht ik voor de grap, even een change mentje. En hij sprong hem meteen!". "Ja", zegt Sjoukje. "En toen ik dat zag, dacht ik, nu kan ik er wel op. En daar heb ik nooit een dag spijt van gehad."

Moeder Gecari, Jan van Kooten, Sjoukje van Kooten en zoon Mister Mastwijk.



Blessures

Zowel moeder Gecari als zoon Mister Mastwijk, hebben al het een en ander beleefd in hun bestaan. De dressuurloopbaan van Gecari verliep heel voorspoedig. Ze was 8 jaar en Sjoukje was haar aan het voorbereiden op het ZZ-Licht-kampioenschap in Nijmegen in de zomer van 1996, toen ze bij het uitstappen op een asfaltweg bij huis verschrikkelijk schrok en ongelukkig uitgleed op het asfalt. Sjoukje: "Mijn gezicht was helemaal kapot. Maar erger waren haar knieën. Onze dieren-

lijke plaats stond", zegt Jan. Nu wist dierenarts en acupuncturiste Rodinde Gemmeke-Hoogenraad raad en kwam het op tijd goed. De eerste dag van het WK in Arnhem werden Mister Mastwijk en Sjoukje tweede met een 9,0 bij de vijfjarigen. De tweede dag kregen ze een 8,9. "Hij liep zo fijn, echt, hij was op een pinkje te rijden. Maar het verhaal is bekend. Daarna kwam het bericht: gediskwalificeerd. Ten onrechte, weet ik nu. Ik ben de dupe geworden van een fout van een Nederlandse controlerende official. Maar het is

Met Koninginnedag won hij het ZZ in Eibergen, een week daarna werd hij in La Baule geklasseerd in de internationale Derby 1.50 m/1.60 m.

De hengst ging er zes jaar geleden tijdens de hengstenkeuring bij de laatste bezichtigingsronde uit. Maar hij dekte wel. De familie Van Kooten heeft daarmee tijdens de Rabobank Paardendagen meer ijzers in het vuur. Jan: "In Dronten plaatste een 4-jarige Centurion Montfort uit een Able Albert-merrie zich voor de PAVO-Cup. Het grappige is dat hij dus ook dressuurpaarden kan brengen. Hij heeft een elektrisch achterbeen, zeggen ze."

Bij de IAN-finale loopt van de Kinderen van Kooten bij de vierjarigen het eigen fokprodukt Naughtyboy mee, ook van Centurion Montfort uit Femke (v.Zadok). En Nairobi (Lauriston x Burggraaf x Uppercut) met Robert Vos in het zadel. De hengst Nairobi werd gefokt door Lamers uit Oss en is tegenwoordig van Hans Horn, Sjoukje van Kooten en Reinie Tewis.

Hamminga

Met haar M-Levadekampioen Barones (v.Roemer) had Sjoukje les van Coby van Baalen. Coby stuurde Sjoukje vervolgens naar Jo Willems door, als opperhoofd van de jeugd. Jan reed in die tijd ook bij Jo Willems, met zijn pony Windekind. "Maar op een gegeven moment was dat niet meer leuk hoor. Als ik fouten maakte won ik nog. Toen ben ik maar gaan springen. Veel moeilijker, daar telt elke fout", verklaart Jan laconiek. Tegenwoordig rijdt Douwe Rinkes thuis enkele paarden bij en heeft Sjoukje les van Johan Hamminga. "Het systeem van Johan past heel goed bij mij. Johan heeft me perfect geholpen, zowel met Amsterdam als met Mister Mastwijk. Nu snap ik het beter", zegt Sjoukje. Broer Jan kijkt haar wat meewarig aan. En zegt: "Je moet er helemaal niet zo vaak op zitten, dat haalt toch niets uit..."



Jan van Kooten met de door J. Goudriaan gefokte Gecari (Creool x Formateur). Gecari werd als vierjarige reservekampioene op de UTV en beste merrie bij de PAVO-Cup. En als zesjarige moeder van Mister Mastwijk.

Foto's Claartje van Andel

arts Leendert-Jan Hofland heeft er heel veel werk aan gehad. Ze had knieën zo groot als een voetbal. Hij heeft er kunst huid op gezet en er heel wat aan afgeopereerd. Toen het dicht was, waren haar knieën zo stijf dat ze nauwelijks meer kon draven en haar kogels waren slecht geworden van het staan. Maar stukje bij beetje is het toch weer bijgetrokken. Ze is nu weer gedekt, door de Holsteiner Coriander."

Mister Mastwijk kreeg het zes weken voor het WK in zijn hoofd. Hij werd losgelaten in de binnenmanege. De bovendeur stond open en hij sprong er zo uit, op het beton van het erf. "Nog een geluk dat de tractor niet op de gebruikte-

gebeurd. Ik hoop nu vooral dat Mister Mastwijk met de PAVO Cup goed loopt. En eerst nog dit weekend op het Drents kampioenschap in de M-dressuur. Want de Levade rijden is natuurlijk ook leuk."

Uzers in het vuur

Jan van Kooten heeft met zijn springpaarden de ervaring dat veel van hen thuis oerlastig zijn, maar op concours prima te rijden. "En die ene die mij in m'n scheenbeen probeerde te bijten, heb ik heel gauw naar Wout-Jan van der Schans gebracht", zegt hij. 'Die ene', dat is de 9-jarige hengst Centurion Montfort (Capitol x Marlon xx), door de familie als tweejarige in Holstein gekocht.

Claartje van Andel

